

## Η ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Αί συζητήσεις γύρω από την αναβίωσιν τῶν ἐορτῶν τῶν ἀπόκρεω, ἐγενικεύθησαν ἤδη εἰς ὀλόκληρον τὴν πόλιν. Ἐν τῷ μεταξύ τὰ ἐρασιτεχνικὰ καλλιτεχνικὰ σωματεῖα μας «Ὀρφεὺς» καὶ «Γιατραϊκὴ Μανδολινάτα», κατήρτισαν ἤδη πλήρες πρόγραμμα τῶν ἐορτῶν καὶ προχωροῦν μετὰ τὴν ἐνίσχυσιν πολλῶν συμπολιτῶν εἰς τὴν αναβίωσιν τοῦ ὡραίου Πατραϊκοῦ ἐθίμου.

Γύρω ἀπὸ τὸ ἐπίμαχον αὐτὸ θέμα ἐλάβομεν πολλὰς ἐπιστολάς, δύο τῶν ὁποίων δημοσιεύομεν κατωτέρω :

Κύριε Διευθυντά,

Ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ διάβασα, ἀπ' ὅσα γράφηκαν, μετὰ ἀφορμὴν τὴν ἀξιέπαινην πρωτοβουλία, γιὰ τὴν ἀναβίωσιν τοῦ Γιατρινοῦ Καρναβαλιοῦ, βλέπω πῶς ἓνα καινούργιον κύμα ἀπαισιοδοξίας ξέσπασε στὴν πόλιν μας καὶ ὅτι ὅλοι προσπαθοῦμε μετὰ κάθε τρόπο νὰ συνεισφέρουμε ἀκούσια στὸ μαρασμὸ τῆς. Οἱ παλαιοὶ Πατρινοὶ λησμόνησαν τὰ περασμένα μεγαλεῖα ἢ θέλουν νὰ τὰ φυλάξουν ζηλόφθονα μόνον γιὰ τὶς ἀναμνήσεις τους, καὶ νὰ μὴν σκιάσουν τὴν αἴγλην τους τὰ ἔστω καὶ φτωχὰ κατορθώματα τῶν νεωτέρων ; Μερικοὶ νεώτεροι πάλι, ποὺ δὲν γνώρισαν τὴν ζωὴν, τὴν χαρὰ καὶ τὸ γλέντι τῆς παλαιᾶς Πάτρας, ὄχι μόνον δειλιάζουν νὰ πάρουν τὴν πρωτοβουλία, ἀλλὰ καὶ δημιουργοῦν ἐμπόδια σὲ ὅσους ἔχουν ὄρεξιν καὶ τὴν πρωτοβουλία νὰ φτιάσουν κάτι.

Δὲν πρόκειται μόνον γιὰ τὰ παιδιά — ποὺ ἀσφαλῶς αὐτὰ θὰ ἔχουν τὴν μεγαλειτέρα μερίδα στὶς γιορτὲς αὐτὲς — πρόκειται γιὰ ὅλους τοὺς Πατρινούς, καὶ κυρίως γιὰ τὸ πῶς θὰ κατορθώσουμε νὰ ἀπαλλαγούμε ἀπὸ τὸ ἀσφυκτικὸ καὶ θανάσιμον ἀγκάλιασμα τῆς ἀπαισιοδοξίας, ἔστω καὶ γιὰ λίγες μέρες. Νὰ ἰδοῦμε κίνηση, κόσμον, φασαρία. Νὰ γεμίσουν ἀπὸ ἐπισκέπτες τὰ ξενοδοχεῖα, τὰ ἐστιατόρια καὶ ὅλα τὰ κέντρα ποὺ φυτοζωοῦν. Οἱ ξένοι ποὺ θὰ ἔλθουν ἀσφαλῶς θὰ ἰκανοποιηθοῦν καὶ μετὰ ἐλάχιστο ἀποκρηάτικο θέαμα, ποὺ θὰ μπορέσουμε νὰ τοὺς δώσουμε καὶ γυρίζοντας στὴν πόλιν τοὺς θὰ τὸ ποῦνε στοὺς φίλους καὶ γνωστοὺς τους. Καὶ θὰ ποῦνε ἀκόμη, ὅτι ἡ Πάτρα εἶναι μία πόλις ποὺ ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἐπισκέπτη, καλὴ, εὐχάριστη καὶ φθηνὴ διαμονή, καλοὺς δρόμους, ἀξιόλογες ἐκκλησίες καὶ ἐξοχές, ὡραῖο μαγαζιά, καλὴ συγκοινωνία καὶ ὅτι ἀξίζει νὰ ἔρθουν νὰ περάσουν λίγες μέρες, τὴν ἀνοιξιν, ~~τὸ καλοκαίρι, τὸ φθινόπωρο...~~

Σοφία καὶ ἐπιστήμη δὲν χρειάζεται γιὰ νὰ γίνουν οἱ γιορτὲς τῆς ἀποκρηᾶς, οὔτε ὑψηλὴ κριτικὴ γιὰ νὰ κατηγορήσῃ ἂν ὑστερήσουν σὲ καμμιά λεπτομέρεια. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ βοηθήσουμε ὅλοι γιὰ νὰ ξαναδοῦμε τὴν Πάτρα μας χαρούμενη καὶ εὐτυχισμένη, σὰν τὰ παλαιὰ χρόνια. Νὰ ἰδοῦμε νὰ ξαναγεμίσουν τὰ μπαλκόνια ἀπ' ~~τὰ ὑψηλὰ κτίρια...~~ περιμένον νὰ περάσουν οἱ πιερότεροι τοὺς νὰ ρίξουν τὶς σοκολάτες των καὶ ἡ... ~~μαρίδα,~~ ποὺ θὰ τρέχῃ πίσω τους, θὰ χαρῆ ἀσφαλῶς περισσότερο ἀπὸ τὴν πειθαρχημένη παιδικὴν ἐορτή.

Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ